

De Bouzoukivaart : een publieksactie rond de Bouzoukicultuur.

De bouzouki is een Grieks snaarinstrument. Het speelt een belangrijke rol in de rebetiko-muziek. Het instrument belandde in de jaren twintig in Vlaanderen, via Griekse zeelieden en handelaren die in de Antwerpse haven aanmeerden. De Griekse muziek begon toen een belangrijke rol te spelen in de Antwerpse uitgaanscultuur van het Schipperskwartier. De lancering van de film 'Zorba de Griek' zorgde voor een ware rage.

Op 20 mei 2023 voer de rivierboot 'De Ark' van Brussel naar Antwerpen met een poëtische erfgoedmissie: het terugbrengen van de klank van de bouzouki naar het Schipperskwartier! Tijdens die 'Bouzoukivaart' werd de **bouzouki van de bekende Griekse muzikant George Dalaras** van Brussel naar Antwerpen gebracht, waar het geschonken werd aan het muziekmuseum Vleeshuis. De boottocht over het oudste kanaal van ons land werd opgeluisterd door tientallen muzikanten waaronder heel wat bouzoukispelers.

Drijvende krachten achter het initiatief waren Poli Roumeliotis en Kris Kaerts die al jaren werken rond Grieks erfgoed in Brussel en Antwerpen. Voor de vaart zetten ze een crowdfundingactie op. Het initiatief maakte deel uit van het grotere erfgoedproject 'IN ΣΚΙΠΠΕΡΣΤΡΕΕΤ' dat het vergeten Griekse erfgoed in Antwerpen op de kaart wil zetten.

Lees meer op <https://museumvleeshuis.be/nl/ontvangt-bouzouki>.

