

De Stemand

De Stemand is een **Gents kinderkoor** dat sinds 2014 repeteert en optreedt. Op het repertoire staan Gentse volksliedjes in het dialect. De grote klassiekers – In mijn stroatje zijn 't allemaal komenen, Rosalie, 't Vliegerke, ... – worden gezongen naast minder bekende traditionals of nieuwe liedjes die voor het koor geschreven worden. Gents dialect kunnen spreken is geen vereiste, dat leren de kinderen wel onder de bezielende leiding van volkszanger Wim Claeys. De Stemand stond al op de affiche van verschillende festivals en bracht in 2018 een eigen CD uit.

De Stemand maakt jonge kinderen warm om **traditionele volksliederen**, die van generatie op generatie worden doorgegeven, te zingen in hun eigen **streektaal**. Op die manier betreft de Stemand kinderen bij immaterieel erfgoed.

Lees meer over Wim Claeys en De Stemand op wimclaeys.be.



© Femke den Hollander i.o.v. Werkplaats immaterieel erfgoed